

# ZIJN ADIVASIS ONGEWENSTE BURGERS IN INDIA?

**Frans Baartmans mhm** was meer dan dertig jaar werkzaam in Varanasi, India, intensief betrokken bij het lot van de kasteloze 'Dalits'. Hieronder verhaalt hij van een andere 'vergeten' bevolkingsgroep in India: de oorspronkelijke bewoners van het subcontinent, de z.g. Adivasis.

Hun bestaan - een voortdurende tragedie. Zo mag je het wel zeggen. Adivasis zijn de oerwoners van India. 'Adi' betekent 'de eerste, de oudste, de oorspronkelijke'; 'vasi' of 'nivasi' betekent 'inwoner'. Ze worden ook wel aangeduid met 'tribale bevolking', 'inheemsen' of 'stammen'. Volgens de Indiase volkstelling van 2011 zijn er bij benadering 104 miljoen. Dat is ongeveer 8.6% van de bevolking. Er zijn honderden verschillende Adivasi gemeenschappen met hun eigen naam en eigen ge-

nieuwe Indiase staten, Jharkhand en Chhattisgarh in midden-India, staatsrechtelijk Adivasi staten werden. Dat vergde in de 1960er - 90er jaren vaak gewelddadige confrontaties tussen de overheid en de Adivasis. Helaas hebben niet-Adivasi zakenlui van elders die er wonen de economie nog steeds voor een groot deel in handen. Het veroorzaakt veel onrust.

## Terugblik

De Adivasis wonen sinds mensenhe-



*Adivasi dansgroep in Mill Hill Missie, Baswar, India*

bruiken. Ze wonen verspreid over heel India. Meestal wonen ze teruggetrokken in dorpen in meer afgelegen, bosrijke gebieden waar ze hun vee hebben en gewassen verbouwen op van oudsher hun eigen land. Bijzonder is dat twee

genis in India. Dankzij de oude Indiase Vedische Schriften hebben we informatie over hen. Maar wetenschappers twisten over de betrouwbaarheid van een aantal teksten. De RigVeda teksten van rond 1500 voor onze jaartel-

ling en archeologische vondsten tonen aan dat er rond deze tijd en daarvoor beduidend grote groepen migranten uit centraal Azië naar noordelijk India kwamen. Ze noemden zich "Ariër", "nobelen". Tegen de dominante, vaak vrij agressieve Ariërs die ook over wapentuig beschikten waren de bedeesde, vreedzame Adivasis niet opgewassen.

de wet regelt een versnelde procedure voor zes vervolgte religieuze minderheden: hindoës, parsi's, sikhs, boeddhisten, jains en christenen uit drie in meerderheid islamitische landen, Afghanistan, Bangladesh en Pakistan.

### **Adivasis in de knel**

Het is zorgelijk dat de regering Modi



*Een rijke oogst*

De Ariërs brachten ook wat we nu kennen als het kastenstelsel met zich mee. Ze noemden de Adivasis "Dasa's", "ondergeschikten". Zo werden ze ook behandeld. Uiteindelijk werden de Adivasis als 'dienstverlenenden' gerangschikt. Daarom worden ze nu vaak in één adem genoemd met de Dalits, de lage kasten en kastelozen in het Indiase kastenstelsel.

### **De Burgerschapswet van de regering Modi Januari 2020**

Deze Burgerschapswet (Citizenship Amendment Act) is een aanvulling op de oude Burgerschapswet uit 1955. Volgens die wet kan iedereen die 11 jaar of langer in India woont de Indiase nationaliteit aanvragen. De nieuwe ingevoer-

de nieuwe wet wil koppelen aan een nieuw bevolkingsregister (National Citizens Register) waarmee de regering de burgerschapsregistratie voor heel India wil laten gelden. Dat zou gevaarlijk kunnen zijn voor miljoenen arme Indiërs, met name ook de Adivasis. Ze hebben vaak geen documenten. Zo kunnen ze hun burgerschap niet aantonen. Zij, de Adivasis, de meest oorspronkelijke burgers van India! Vijf van de 28 Indiase staten hebben al laten weten dat ze de wet niet gaan uitvoeren. Adivasis blijven nog steeds land verliezen, onteigend worden. De manier waarop is een lang en schrijnend verhaal, te weinig gekend in India en daarbuiten. Bedrijven en projektontwikkelaars proberen op allerlei manieren Adivasi land in handen te krijgen.



Kwalijk en dreigend is de nogal eens tweeslachtige houding van de regering die Adivasi land wil beschermen onder het voorwendsel van verduurzaming van de biodiversiteit van hun land. Adivasi protestbewegingen roepen dat juist zij Adivasis hun land het beste kunnen beschermen.

### **Dumberpath**

In 1996 was ik enkele maanden in de twee Adivasi staten om meer over de Adivasis, hun leefwijze en hun problemen te leren. De buschauffeur zette me af op een verlaten, kaalgekapte plek midden in de staat Jharkhand. "Daar is 't", zei de chauffeur met een brede armzwaai. "Wat moet die man hier, een 'videshi', een vreemdeling", hoorde ik hem denken. Een bord wees naar Dumberpath - 3 km. over een onverharde roodkleurige weg. Bauxiet aarde zag ik meteen. In Dumberpath, een groot dorp met meer dan duizend inwoners werd ik verwelkomd door pater Ignatius, een veertig plusser die, zo te zien, zich weinig aantrok of z'n Indiase pyama-kurta gestreken was. Een aanzienlijk percentage van de bevolking in Jharkhand is christen. Ignatius was niet alleen de zorgzame alomtegenwoordige pastor van Dumberpath. Zelf een Adivasi voerde hij een verbeterde strijd om Adivasi land tegen onteigening te beschermen. Het was zaterdagmiddag toen ik aankwam. In de avond bij een glas rijstwijns was Ignatius zichtbaar blij zijn zorgen met iemand te kunnen delen.

"We krijgen hier weinig of geen bezoek, en nu dan een Europeaan! Wat brengt jou hier?". Ik had Ignatius verteld dat ik in Benares woonde en veel Adivasis

had leren kennen. Ze werkten er of hun kinderen gingen er naar school.

"Ik heb de mensen gezegd dat jij morgen met mij voorgaat in de kerk en dat je daarna buiten de kerk bij de mensen staat wanneer ik hen toespreek. Dat doe ik elke zondag. Het zou fijn zijn wanneer jij een paar woorden zou kunnen zeggen. Maar dat zou je visum voor India in gevaar kunnen brengen. Dumberpath wordt in de gaten gehouden.

Een paar jaar geleden begon een bedrijf bauxiet te delven in ons eigen Adivasi land. Met toestemming van de regering, zeggen ze. Onze protesten vonden geen gehoor. Wat krijgen we van de bauxiet opbrengst? En, moet je luisteren, nu wil het Indiase leger ons land gebruiken om een schietterrein aan te leggen voor soldaten om te oefenen!"

Bij de kerkdeur hield Ignatius een vlamme toepraak voor een menigte, samengestroomd ook uit omliggende dorpen. Spandoeken riepen dat de tuin van de villa van de minister in Delhi groot genoeg was om te leren schieten, "Blijf weg van ons grondgebied!"

Zijn de overheid en regionale besturen, (vaak onder leiding van hoge kaste Hindoes) echt bekommerd om de Adivasis? Nogal eens maken ze Adivasis die opkomen voor hun rechten en hun grondgebied, uit voor "terroristen" of "Maoïsten". Zolang dat zo blijft is de strijd van India's Adivasis tegen discriminatie en verlies van hun land nog lang niet voorbij.

*Frans Baartmans mhm*